



Dienaren van Verzoening

Verklaring van Vilnius over de roeping van Joodse discipelen van Jesjoea (12 november 2024)

Deze verklaring is tot stand gekomen als vrucht van meerdere consultaties van Yachad BeYeshua, die uiteindelijk leidden tot een conferentie in Vilnius (Litouwen) in november 2024. Ze is gevormd door de gedeelde wijsheid uit deze gesprekken, door de herinnering aan de Joodse geschiedenis van Vilnius en door de moeilijke uitdagingen binnen de Joodse wereld ten tijde van het schrijven. Niettemin geloven we dat de speciale roeping die wij ontvingen als Joodse discipelen van Jesjoea, ook geldt voor andere tijden en plaatsen.

Joodse discipelen van Jezus hebben verschillende roepingen, mede bepaald door hun persoon, lokale context en tijd, door de Heilige Geest aan hen gegeven. Maar wij dragen tegelijk een gemeenschappelijk commitment en delen een gemeenschappelijke dienst.

God is genadig en verwelkomend – een werkelijkheid die de wereld afwijst. Onze sociale positie is er evenwel een waarin de afwijzing van de wederzijdse aanvaarding van Jood en niet-Jood scherp voelbaar is. Dit maakt dat we heel bijzonder willen letten op het voorbeeld en gebod van onze Messias, die een dienaar was van zowel Jood als niet-Jood (Rom. 15:7-11). We proberen deze daad van Gods *chesed* voort te zetten in ons geloofsleven, door zowel Joden als niet-Joden te verwelkomen. *Zo dienstbaar zijn aan het verzoenende werk van Jesjoea vormt de kern van onze roeping.* Alle specifieke aspecten van ons leven en getuigenis, in al zijn diversiteit, vloeien daaruit voort.

1. Israël en het Lichaam van de Messias

Joodse discipelen van Jesjoea zijn geroepen tot verbondstrouw (*chesed ve-emet*) aan het Joodse volk, met een bijzondere aandacht voor het land Israël en de inzameling van ons volk daar. Deze verbondstrouw strekt zich ook uit tot het Lichaam van de Messias (de Kerk), waarin Joden en niet-Joden in liefdevolle gemeenschap verenigd zijn.

Israël en de Kerk vormen samen het volk van de levende God. Daarom staat de heling van de voortdurende breuk tussen die twee en van de verdeeldheid onder alle volgelingen van Jezus die daaruit is voortgekomen, centraal in onze roeping als ambassadeurs van verzoening.

2. Getuigenis en verzoening

Joodse discipelen van Jesjoea zijn geroepen om te getuigen van de Messias, de hoop van Israël, en van zijn Goede Nieuws aangaande het Koninkrijk van God – binnen het Joodse volk en ook onder de volkeren. Wij zijn eveneens geroepen om van Israël als Gods uitverkoren volk te getuigen, binnen de christelijke kerk en tegenover de wereld. Ons tweevoudig getuigenis laat zien hoe twee gescheiden volkeren worden samengebracht. Dit houdt in dat wij christenen onderwijzen over het Joodse karakter van ons geloof, en antisemitisme bestrijden, zowel in de Kerk als in de samenleving. Wij nemen deel aan *Tikkun Olam* (het herstel van de wereld) in ons getuigenis aangaande Jesjoea en Israël door vriendschap, gebed, onderwijs, maatschappelijke inzet, opofferende dienstbaarheid en vrede stichting.

3. Tenach (Tora, Profeten, Geschriften) en de Apostolische Geschriften

Joodse discipelen van Jesjoea zijn geroepen om onze onverbreekbare band met de Hebreeuwse Schriften tot uitdrukking te brengen. De geschiedenis van christenen die deze Schriften hebben verwaarloosd, verkeerd geïnterpreteerd of zelfs afgewezen, heeft bijgedragen aan de scheiding tussen Israël en de Kerk, Jood en niet-Jood. Deze eeuwig levende woorden zijn Godswoorden die aan het Joodse volk zijn toevertrouwd (Rom. 3:1-2); ze worden belichaamd in hun levenswijze en geschiedenis. Deze woorden worden bovendien door de Kerk omarmd als openbaring van de Messias en verkondiging van het Goede Nieuws, dat niet te verstaan is zonder de Tenach. In ons lezen van zowel de Hebreeuwse Schriften als het Nieuwe Testament worden we geroepen om deze onverbreekbare eenheid te laten zien, evenals in onze levenspraktijk. Het getuigenis van deze eenheid is een geschenk dat Joodse discipelen van Jesjoea aanbieden aan zowel Israël als de Kerk.

4. Lijden en hoop

Joodse discipelen van Jesjoea worden geroepen om deel te nemen aan Jezus' lijden, vernedering en verhoging, terwijl wij getuigen van Gods belofte om Jood en niet-Jood met Zichzelf te verzoenen “in één lichaam ... door het kruis” (Efeziërs 2:16). Door ons openlijk te identificeren als Jood, volgen we Hem op een unieke manier. Onze positie te midden van een gewelddadig en destructief conflict tussen Jood en niet-Jood, Israël en de Kerk, heeft ons soms onzeker gemaakt over waar wij thuis horen en geleid tot een gevoel van eenzaamheid, isolement en zelfs minachting. Toch nemen wij bewust de uitdaging aan om Jesjoea te volgen binnen Israël en om Hem als Jood te volgen binnen het ene Lichaam van de Messias. Wij bieden ons getuigenis aan als een teken van ons geloof in Gods toekomstige verlossing. Wij zijn geroepen om een teken te zijn van de belofte dat God de breuk tussen Israël en de volkeren zal herstellen, en Israël tot zijn volheid zal brengen. Dan zullen alle mensen verenigd worden om God te aanbidden. Wij verlangen naar de dag waarop Israël en de Kerk elkaar liefhebben met dezelfde liefde die wij voor hen beide koesteren.

+++

Yachad BeYeshua
www.yachad-beyeshua.org

Yachad BeYeshua heeft in NL een 'organizational friend' (met Nederlandstalige informatie) in de Jules Isaac Stichting: www.julesisaacstichting.org